



# nieuwjaar



een jaar voorbij  
ben ik dan boos?  
nee, in dat jaar  
las ik maan en roos

in het jaar dat komt  
leer ik nog meer,  
en wat dat is  
hoor je dan wel weer.

ik neem een pijn  
en maak hem aan,  
en met een sis  
is de pijn naar de maan

dit wens ik dan:  
een heel goed jaar  
geef maar een kus  
en ik ben klaar

Susan van der Linden