

IK BEN ZOVEEL MEER DAN SLECHTS EEN

LERARAAR

Ik ben een **raadgever en psycholoog** voor een kind dat worstelt met problemen,
ik ben een **politieagent** die een losgeslagen kind kalmeert.

Ik ben een **reisagent** wanneer ik onze reizen voor het jaar plan,
ik ben een **vertrouwenspersoon** dat een verdrietig kind steun biedt.

Ik ben een **bankier** die geld inzamelt voor vanalles en nogwat,
ik ben een **bibliothecaris** die avonturen toont uit een prentenboek.

Ik ben een **conciërge** die kleine rommel opruimt,
ik ben een **helderziende** die alles weet wat iedereen gokt.

Ik ben een **fotograaf** die de jaarlijkse groei van een kind vastlegt,
Wanneer **pa en ma** hun kind op school achterlaten, word ik beide.

Ik ben een **arts** die merkt wanneer een kind zich niet lekker voelt,
ik ben een **politicus** die de wetten moeten kennen en een list doorheeft.

Ik ben een **partyplanner** om een feestje met iedereen te vieren,
ik ben een **versierder** van een kamer en ik vul elke muur.

Ik ben een **journalist** die de actualiteiten van ons land bijhoudt,
ik ben een **detective** die kleine mysteries en spanningen oplost.

Ik ben een **clown en komiek** die de kinderen aan het lachen maakt,
ik ben een **diëtist** die zorgt dat er geluncht wordt.

Wanneer we afdwalen van onze normen en waarden, word ik een **prediker**,
maar ik vind het niet erg om al deze mensen te zijn, omdat ik met trots kan zeggen,

"IK BEN EEN LERAAR"