

5 december 2016

Leestips voor in de kerstvakantie

Recent werden twee werken van vooraanstaande pedagogen vertaald naar het Nederlands. Beide boeken leveren interessant denkmateriaal op.

Het leren voorbij (Gert Biesta)



In 'Het leren voorbij', dat in het Engels in 2008 werd uitgegeven, legt Biesta de nadruk op de uniciteit van elk kind, en probeert hij een opvatting over opvoeding en onderwijs te ontwikkelen die niet uitgaat van een bepaald ideaalbeeld van wat voor mens leerlingen zouden moeten worden. Onderwijs moet meer zijn dan de taal van het leren alleen, en daarvoor moeten we ons radicaal durven openstellen voor elk uniek nieuw begin dat zich in ieder kind manifesteert. Biesta ontwikkelt zijn ideeën in dialoog met filosofen als Hannah Arendt, Emmanuel Levinas en Jacques Ranquière, maar verliest daarbij de praktijk niet uit het oog. Een uitdagend en inspirerend boek.

World class learners. Onderwijs voor een ondernemende generatie (Yong Zhao)



In dit prikkelende boek laat Yong Zhao, een Chinese onderwijskundige die woont en werkt in de Verenigde Staten, zien dat de resultaten van gestandaardiseerde testen lang niet alles zeggen over de kwaliteit van het onderwijs. Integendeel zelfs, een (te) grote nadruk op testen in het onderwijs is zelfs schadelijk voor de leerlingen en de maatschappij. Zhao pleit voor een systeem waarin de nadruk ligt op de leerling en diens leervermogen; een systeem waarin creativiteit en ondernemingszin (in de brede zin van het woord) voorop staan. Hoewel niet altijd even genuanceerd, biedt Zhao toch een andere kijk op de obsessie voor cijfergedreven resultaten die de PISA-testen met zich mee brengen.