

lekker lezen

In deze boekenrubriek bespreken we iedere maand verrassende, nieuwe, inspirerende en interessante boeken om mee aan de slag te gaan in de klas.

TEKST: ARJANNE HOOGERMAN



Hoog in het Australische dierenbos woont Koos de Koala met zijn vriendjes. Koos leeft een rustig leven in zijn bos. Maar op een dag verschijnen er gele monsters (bulldozers) die zijn huis vernielen. Koos moet op zoek naar een nieuwe plek om te wonen. En dat is niet zo makkelijk.

Kleuters maken dankzij Koos kennis met milieuproblemen van wereldformaat zonder dat dit te zwaar wordt, want de problemen komen op een toegankelijke manier aan de orde. In het boek leren ze dat je meer kunt doen voor het milieu dan ze misschien denken. Verder is Koos natuurlijk ook gewoon een vrolijke koala met een gele tuinbroek die je graag wilt leren kennen en zijn de mooie gekleurde platen van Koos en zijn vriendjes meer dan de moeite waard. Het boek sluit goed aan bij een project over het klimaat.

Onderbouw

Koos zoekt een huis

auteurs: Liselot Jansen en Yondi Schmidt

illustrator: Sarina Reilingh

uitgever: Billy Bones



Pizazz betekent 'energie' en 'flair'. Dat heeft de Pizazz uit dit boek zeker, ook al denkt ze daar zelf anders over. Ze komt uit een superheldenfamilie en is dus ook zelf een superheld. Maar daar is ze helemaal niet blij mee.

Dit is het eerste deel van de serie graphic novels over Pizazz. Het valt niet mee om superheld te zijn, want je moet telkens komen opdagen om de wereld te redden. Iedere dag dezelfde cape aan is trouwens ook niet alles. En het valt zeker niet mee als je vrienden probeert te maken op je nieuwe school en een zusje hebt dat wél graag de superheld uithangt. Een Engelse leerkracht gaf dit boek als tip. In haar groep is het een grote hit. Zij prees de verwarring en humor, maar ook de relativering van dit boek. De hoogste tijd dus om ook Nederlandse kinderen kennis te laten maken met Pizazz.

middenbouw

Pizazz

auteur en illustrator: **Sophy Henn**
uitgever: **Luitingh-Sijthoff**



Een ikigai, een reden van bestaan, heeft iedereen, zo vertelt de Japanse traditie. Ikigai is een woord dat geen Nederlandse vertaling kent. Je verbeelding mag het invullen. Japanners zien ikigai als één van de geheimen van een lang, tevreden en gezond leven. Dit boek is geen leesboek, maar het begin van een gesprek.

Na het succes van de editie voor volwassenen is er nu dit boek voor kinderen. Het staat vol leuke dingen die kinderen zelf kunnen doen, praktische denkoefeningen om te zoeken naar de positieve kracht van ikigai in je leven. Kinderen in groep 8 kunnen zich op een bijzondere en originele manier voorbereiden op de overstap naar het voortgezet onderwijs. Het boek stelt vragen als: Waar kom jij 's ochtends je bed voor uit? Wat is je passie? Welke route kies je? Hoe ontdek je je talenten? Hoe maak je goede vrienden?

bovenbouw

De kleine ikigai

auteurs: **Francesc Miralles** en **Héctor García**
uitgever: **Boekerij**



De Kleutervriendelijke School gaat in op de vraag of ons onderwijs aan kleuters eigenlijk wel deugt. Wat vertelt een kleuter zelf vanuit spel en handelingen? Waar liggen zijn of haar onderwijsbehoeften? Wat is het effect van een standaard voorschotbenadering?

Op een overzichtelijke en praktische manier biedt het boek handreikingen om de kleuters een goede basis te geven aan het begin van de basisschoolperiode. Want het is uiteindelijk de leerkracht die het cruciale verschil kan maken in de ontwikkeling van iedere kleuter. De titel intrigeert en roept ook direct vragen op die in het boek beantwoord worden. Zijn er scholen die niet kleutervriendelijk genoeg zijn? Maken we wel genoeg onderscheid tussen kleuters en kinderen vanaf groep 3 en verder?

leerkracht

De Kleutervriendelijke School

auteur: **Betsy van de Grift**
uitgever: **OMJS**